

22 januari 2012
Roeping van de discipelen
Onderbouw
Ellen Zuidwegt-Dronkers

Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven met de schief gedrukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van te voren klaar ligt, dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan.
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een **schetsbord** verhaal.
Let erop dat je **éerst het stukje erbij tekent** en **dán pas vertelt wat het is**.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt.
Je krijgt dan leuke interactie.

Het woord 'roepen' is gemaakt van zgn. 'ladderletters'.

Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderletters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.

Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik 3 verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal.
Eén voor: Simon en Andreas, Jezus, Jakobus en Johannes.

Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



Inleiding

Mathijs speelt buiten in de zandbak. Hij heeft een diepe kuil gegraven en een grote berg gemaakt. Nu graaft hij een gang in de berg. Hij is bijna bij de andere kant van de berg. Straks heeft hij een mooie tunnel! Dan kan hij er met zijn auto's doorheen.

'Mathijs, Mathijs!'

Mathijs stopt met graven. Wat is dat?

'Mathijs, Mathijs!'

Iemand roept hem.

'Mathijs, kom je? Ga je met me mee?'

Daar komt Ruben aan. Mathijs zijn vriend.

'Mathijs, kom mee joh, kom bij mij spelen.'

Mathijs kijkt naar zijn berg. Hij is net zo fijn in de zandbak aan het spelen.

Hij wil eigenlijk met zijn auto's door de tunnel rijden.

'Kom nu mee-ee, ik heb iets moois gekregen. Jij mag er ook mee spelen.'

Mathijs is nu wel nieuwsgierig geworden.

Hij staat op. 'Wat dan?'

'Kom maar mee, dan zul je het wel zien'. Ruben trekt Mathijs mee aan zijn mouw.

Samen rennen ze naar het huis van Ruben. Wat staat daar...?

Een prachtige blauwe skelter, met een kar er aan.

'Wauw!', zegt Mathijs. 'Dát is mooi!'

'Kom mee', zegt Ruben, 'We gaan rijden.'

De jongens stappen op de skelter en rijden weg.

Mathijs lacht. Hij is blij dat Ruben hem geroepen heeft en dat hij meegegaan is.

Mathijs werd geroepen door Ruben.

Worden jullie wel eens door iemand geroepen?

Door wie? Wanneer?

Luister je als iemand je roept? Doe je wel eens of je iemand niet hoort? Waarom?

Mathijs was blij dat hij naar Ruben geluisterd had en meegegaan was.

Hebben jullie dat wel eens gehad?

Iemand roept je. We gaan luisteren naar een verhaal uit de Bijbel dat hierover gaat.

Zing eventueel het lied 'Hé luister mee naar een nieuwe verhaal' (Opwekking Kids 112)

A

Het is mooi weer vandaag. De *(teken de zon)* zon schijnt. De wind waait zachtjes over het water van het meer. Er komen kleine *(teken de golfjes)* golfjes.

In het water, dichtbij de kant, staat een *(teken Simon)* man. Het is Simon. Hij is een visser.

Samen met *(teken Andreas)* zijn broer Andreas vangt hij vissen met zijn boot.

Ze zijn het *(teken het visnet)* visnet aan het schoonmaken.

Alle plantjes en viezigheid moeten er uit. Ze spoelen het net schoon in het water.

Er komt nog *(teken Jezus)* iemand aanlopen. Hij loopt langs het water.

Het is *(maak het woord 'Jezus' af)* Jezus.

B

(teken Jezus, zonder linkerarm) Jezus ziet hoe Simon en Andreas hun net in het water plonzen.

(maak het woord 'Kom' af) 'Kom', zegt Jezus tegen hen.

(teken de linkerarm van Jezus) 'Kom met Mij mee. Ik zal jullie vissers van mensen maken.'

(teken Simon) Simon kijkt op. Hij laat het net los. Ook *(teken Andreas)* Andreas kijkt naar Jezus. Hij laat het *(teken het net)* net op de grond vallen.

Meteen doen ze wat Jezus zegt. Ze komen en gaan met Hem mee.

C

(teken Jezus, zonder linkerarm) Jezus loopt verder. *(teken Simon)* Simon en *(teken Andreas)* Andreas lopen achter Hem aan. Iets verderop ligt een *(teken de boot)* vissersboot in het water.

(teken Jakobus) Jakobus is zijn visnet aan het maken. Zijn *(teken Johannes)* broer Johannes helpt hem. Het net is een beetje gescheurd. Het moet weer gemaakt worden, anders kunnen ze er geen vissen mee vangen.

(teken de linkerarm van Jezus) 'Kom', zegt Jezus tegen hen, 'Kom met Mij mee. Ik zal jullie vissers van mensen maken.'

Jakobus en Johannes *(maak het woord 'luisteren' af)* luisteren naar Jezus

Ze klimmen uit de boot en gaan met Jezus mee.

D

Daar gaan ze: *(teken Jakobus)* Jakobus, *(teken Johannes)* Johannes, *(teken Simon)* Simon en *(teken Andreas)* Andreas. Ze volgen *(teken Jezus)* Jezus.

Het zijn maar gewone *(maak het woord 'vissers' af)* vissers.

Maar ze hebben Jezus horen *(maak het ladderwoord 'roepen' af)* roepen en willen naar Hem luisteren en met Hem mee gaan.

Ze mogen Jezus helpen om mensen te vertellen van de Here God.

Afsluiting

Laat eventueel het lied horen "Simon en Andreas"

(cd 'Kom aan boord' – Chr. Kinderboeken maand)

Simon en Andreas

Simon en Andreas waren vissers op de zee,

Maar Jezus vroeg: 'Hé, volg je Mij?'

En zij gingen met Hem mee,

Ja, ze gingen met Hem mee.

Refrein:

Maar niet om vissen te vangen,
Maar mensen te winnen.
Voor het Koninkrijk van God,
Voor het Koninkrijk van God.

Jacobus en Johannes waren vissers op het meer,
Maar Jezus vroeg: 'Hé, volg je Mij?'
En hun antwoord was: 'Ja, Heer!'
Ja, hun antwoord was: 'Ja, Heer!'

Refrein

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas,
Wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes.
Dan hoef je niet te vissen op de zee of het meer.
Als Jezus vraagt: 'Hé, volg je Mij?'
Zeg dan ook: 'Ja, Heer!'
Zeg dan ook: 'Ja, Heer!'