

De eerste zonde

Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt

Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.

Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.

De kinderen vinden het prachtig!

Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje, penselen.

óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1)

Op voorbeeld 2 zie je wat je erbij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven met de schief gedrukte gedeelten tussen haakjes.

Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van te voren klaar ligt, dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien.

Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan.

De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een **schetsbord** verhaal.

Let erop dat je **éérst** het stukje erbij tekent en **dán** pas vertelt wat het is.

Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt.

Je krijgt dan leuke interactie.

Voorbeeld 1:



Voorbeeld 2:



Inleiding:

Kom aan de hand van de projectplaten terug op de drie voorafgaande verhalen van het Paasproject.

Laat de kinderen er iets over vertellen.

Verhaal:

Wat heeft God alles toch mooi gemaakt De lucht en de (*teken de wolken*) wolken, het (*teken het gras*) gras en de (*teken bloemen*) bloemen. De (*teken de vogels*) vogels en al de verschillende dieren.

Maar het mooiste van al, de (*teken Adam*) man Adam en (*teken Eva*) de vrouw Eva.

God heeft een prachtige tuin voor hen gemaakt met allerlei verschillende (*teken de bomen*) bomen. Er groeien heerlijke vruchten aan, (*teken de appels*) appels, (*teken de peren*) peren, (*teken de sinaasappels*) sinaasappels en nog veel meer.

Er staat één boom in het midden van de tuin waar ze niet van mogen eten. God heeft gezegd: 'Als jullie daarvan eten zul je sterven'. Adam en Eva doen dat ook niet, ze luisteren naar de Here God.

God zorgt zo goed voor Adam en Eva, Hij houdt veel van ze.

Adam en Eva wonen dicht bij God, in het (*schrijf het woord 'licht'*) licht.

Ze zijn blij en gelukkig, alles is er goed en fijn.

Elke avond komt God naar hen toe en wandelt met hen door de tuin.

Was is het fijn zo dichtbij God.

Ja, God heeft alles mooi en goed gemaakt. Maar de vijand van God, de (*schrijf 'duivel'*) duivel, wil alles wat God mooi gemaakt heeft kapot maken.

Op een dag wandelt (*teken Eva, zónder arm*) Eva door de tuin, ze komt bij de boom waar ze niet van mogen eten.

Opeens ziet ze een (*teken de slang*) slang. De vijand van God, de duivel, laat de slang praten. 'God heeft zeker gezegd dat je van geen één boom mag eten, hè?'

'Nee hoor', zegt Eva, 'We mogen van alle bomen eten. Alleen niet van deze boom in het midden van de tuin. Als we dat toch doen zullen we sterven.'

'Helemaal niet waar!' zegt de slang. 'Dat is een leugen, je zult helemaal niet sterven. Als je van de vruchten van deze boom eet word je net zo knap als God, dan weet je het verschil tussen goed en kwaad.'

Eva kijkt eens naar de boom. Tja, de vruchten zien er wel heel lekker uit. 'Zou het waar zijn?', denkt Eva, 'Zou ik net zo knap als God worden als ik van deze vruchten eet?'

'Toe maar,' zegt de slang, 'Pluk er maar een, dat mag best.'

Eva strekt haar (*teken de arm*) arm uit en plukt de vrucht.

Ze ruikt er eens aan, hmmm, wat ruikt dat lekker, als ze van die vrucht eet wordt ze net als God?

'Toe maar', zegt de slang weer, 'Eén hapje mag toch wel? Het maakt je net zo knap als God.'

En Eva luistert naar de slang, ze luistert naar de vijand van God en eet van de vrucht.

Opeens voelt Eva zich heel vreemd, wat is dat? Is ze nu net zo knap als God geworden?

Nee, ze voelt zich bang en ongelukkig, alsof het donker om haar heen is.

Dan komt (*teken Adam*) Adam eraan.

'Hier', zegt Eva, 'Eet jij ook van die vruchten. Je wordt dan net zo knap als God.'

Adam weet dat hij er niet van mag eten, maar Eva heeft het ook gedaan en net zo knap als God worden? Dat wil hij wel. Adam eet van de vrucht. Maar ook hij voelt zich bang en ongelukkig. Ze zien plotseling dat ze geen kleren aan hebben en vinden dat raar, ze schamen zich voor elkaar. Ze plukken bladeren van de bomen en maken er rokken van. Nu zijn ze niet meer zo heel erg bloot.

Ze begrijpen dat de slang gelogen heeft, hadden ze maar niet naar hem geluisterd!

's Avonds komt (*schrijf 'God'*) God bij hen in de tuin. Adam en Eva horen Hem aankomen, snel (*teken Adam en Eva achter de struik*) verstoppen ze zich achter de struiken. Ze zijn bang. (*teken het licht*) De Here God roept: 'Adam, waar ben je?'

Bang komen Adam en Eva te voorschijn.

God vraagt: 'Waarom zijn jullie zo bang? Heb je soms gegeten van de boom waar jullie niet van mochten eten?'

'Ja', zegt Adam, 'Maar de vrouw die U mij hebt gegeven zei dat ik van de vrucht moest eten.'

'Waarom heb je dat gedaan?', vraagt God verdrietig aan Eva.

'Het is de schuld van de slang, die zei dat ik er van moest eten.'

De Here God is heel erg boos op de slang. Maar Hij is nog bozer op de duivel die de slang gestuurd heeft.

Adam en Eva kunnen nu niet meer dicht bij God in het licht wonen.

Ze krijgen straf omdat ze ongehoorzaam zijn geweest.

Ze mogen niet meer in de mooie tuin blijven wonen.

God maakt zelf kleren voor hen, Hij maakt ze van het vel van een dier.

Omdat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest moet er een dier sterven.

Verdrietig gaan ze (*teken Adam en Eva die de tuin verlaten*) weg. Het is (*schrijf 'donker'*) donker om hen heen.

Adam moet nu hard werken om eten te krijgen.

Ze zullen veel verdriet hebben, ziek worden en een keer sterven.

Maar de Here God belooft hen ook iets heel moois.

Eva zal kinderen krijgen en die kinderen zullen ook weer kinderen krijgen.

En over een hele poos zal er een heel bijzonder Kindje geboren worden. De Here Jezus.
Als Hij groot is zal Hij de vijand van God, de duivel, straffen zodat de mensen weer dichtbij
God in het (*schrijf 'licht*) licht kunnen wonen.

Afsluiting:

Kijk hoe de kinderen op het verhaal reageren en ga er op in.
Zing samen het Projectlied met het nieuwe couplet erbij.